

De stem die u boeit en bindt

Door mijn passie voor het spreken voor mensen ben ik in januari 2012, na ruim 25 jaar te hebben gewerkt als directeur van diverse basisscholen in Katwijk en de regio, gestart met mijn bedrijf 'SpraaKMaker'. Ik werk als begeleider van uitvaartdiensten via de uitvaartondernemer of op persoonlijke aanvraag.

Ik ben van huis uit katholiek en ben ook voorgegaan in avondwaken bij de r.-k parochie in Katwijk. Daar was ik ook lekenvoorganger in vieringen. In Rijnweide in Valkenburg ga ik nog altijd voor bij weeksluitingen op de vrijdagavond.

Het contact met mensen, wat de leidraad is bij al mijn werkzaamheden, om met elkaar een mooi en waardig afscheid voor de overledene te verzorgen is voor mij een bron van inspiratie. Ik ben daarin zeker anders dan anderen, met een inspirerende boodschap met een eigen geluid. De sleutelwoorden bij mijn diensten zijn: maatwerk, uniek en een stem die iedereen boeit en bindt.

Definitief afscheid nemen is verdrietig, maar ook bouwen aan herinneringen.



Gerard Bol

{ **SpraaKMaker** }

Zeewinde 25
2224 GL Katwijk
06 - 36316703
071 - 4032443
gerardbol@live.nl
www.gerardbol.nl

*en als ik dood ga
huil maar niet
ik ben niet echt dood
moet je weten
't is maar een lichaam
dat ik achterliet
dood ga ik pas
als jij me bent vergeten*

*'Mooie herinneringen...
zijn als zonnestralen
op een donkere dag'*



Gerard Bol

{ **SpraaKMaker** }

Een blijvende herinnering

Een afscheid kan onverwacht komen of in de laatste levensfase bereid je er met elkaar op voor.

Maar voor iedereen geldt dat afscheid nemen van een dierbare herdenken en herinneren inhoudt.

Dat moment van definitief afscheid nemen is er één keer in een mensenleven en dan moet je dat goed doen, meer kansen krijg je immers niet. Als je goed afscheid neemt van je dierbare bouw je steen voor steen aan een blijvende herinnering. Een bekend gezegde is dan ook: 'Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal'.

Een mens kan kracht en steun zoeken en vinden bij het geloof, wat zich laat vertalen in de uitvaartdienst. Maar er zijn ook mensen die dat geloof niet, of niet meer, hebben. Dan is een uitvaartdienst op maat ook heel belangrijk.

Elk mens is immers bijzonder en maakt zijn of haar eigen reis door het leven. Daarom is ook elke uitvaart bijzonder.

Het samen afscheid nemen met de juiste woorden, muziek, symbolen en stiltemomenten is loslaten wat dierbaar is, maar bouwen aan blijvende herinneringen.

Is dit verhaal ook mogelijk?

Deze vraag wordt zeker gesteld door de nabestaanden als ik bij u thuis kom om alle mogelijkheden voor de afscheidsdienst door te spreken. Want dat verhaal kan de overledene treffend typeren of is misschien het lievelingsverhaal.

In het gesprek staat de wens van de familie centraal. Misschien heeft u al het een en ander verzameld of vragen over wat u in de dienst wil laten terugkomen.

Het belangrijkste is dat in alles wat gekozen wordt de aanwezigen bij die dienst de overledene herkennen. Dat kan een moment van verdriet opleveren, maar er moet ook ruimte zijn voor een knipoog naar het leven.

Ik zal u daarbij begeleiden en ook op vele mogelijkheden wijzen waar u mogelijk nog niet aan heeft gedacht. De inbreng van kinderen, familie en mogelijk kleinkinderen stimuleer ik altijd. Want je kan het maar één keer doen. Het levensboek van de overledene staat centraal.

Na dit eerste gesprek is er een verdere afstemming in de dagen voor de uitvaartdienst. Ik ben er voor al uw vragen om te bouwen aan de herinnering.

Het levensboek openen

In de uitvaartdienst zijn mensen aanwezig die met een paar regels, één hoofdstuk of meer deel hebben uitgemaakt van 'het boek' dat de overledene met zijn / haar leven heeft geschreven. Na het afscheid gaat een ieder in het leven verder met de eigen herinneringen.

Deze afscheidsdienst kan een religieus karakter hebben of juist helemaal niet. Kiest u voor een religieus geïnspireerde afscheidsdienst dan stel ik met u de orde van dienst of liturgie op.

Kiest u voor een niet – religieuze invulling van deze dienst dan stel ik in overleg met u het programma samen.

Na deze afstemming na het gesprek met u en mogelijk andere nabestaanden kunt u al uw aandacht richten op en energie besteden aan het samen beleven van het afscheid. Het is dan mijn zorg om de uitvaartdienst verder naar wens uit te voeren.

Ik kan de uitvaartdienst leiden, maar u kunt mij ook benaderen voor louter het uitspreken van een levensverhaal of in memoriam. Op verzoek kan ik ook na afloop van de dienst mee naar de begraafplaats om daar de woorden van troost en hoop uit te spreken.

uitvaartleider
tekst
gastspreeker
voice over
trouwambtenaar